

## **Patioschool Groep Acht**

### **Kort verslag werkweek in Coesfeld mei 2017**

In de voorbereiding maakten de kinderen kennis met elkaar via e-mail en foto's en leerden op die manier hun Duitse maatje al een beetje kennen. Op maandag 8 mei vertrokken wij na het traditionele afscheidstoneelstuk 'de Zwerver'. Om ± 13.00 uur kwamen we in Sirksfeld aan en na een verkenning van het huis en het opmaken van de bedden maakten we een wandeling door de omgeving. Tijdens ons bezoek aan Coesfeld werden wij heel hartelijk ontvangen door onze collega's mevrouw Lueken en mevrouw Godziel en de kinderen van Gruppe 6A van de Freiherr vom Steinschule. Na een kort woord van welkom van de rector van de school, mevrouw Kunstleben, werden we namens de gemeente Coesfeld ook welkom geheten door mevrouw Exner. Hierna maakten we kennis met elkaar en kregen we een rondleiding door de school. Daarna speelden we gezamenlijk een Stadtspiel.

Tijdens het bezoek van onze Duitse gasten aan onze verblijfplaats op dinsdagmiddag speelden wij we een aantal kennismakingsspelletjes, voetbal en slagbal en kregen de kinderen in tweetallen de tekenopdracht om van elkaar een 'wanted'-poster te tekenen. Een mengeling dus van sport en cultuur.

Op woensdag 10 mei stond een gezamenlijke excursie op het programma. We werden 's ochtends door een bus opgehaald en reden naar de Duitse school. Daar stapten de kinderen van Gruppe 6A ook in de bus en gezamenlijk brachten we een bezoek aan Bioladen Weiling in Coesfeld. Daar kregen we een uitgebreide rondleiding door het bedrijf. Hierna gingen wij met de Duitse kinderen naar een nabijgelegen sportveld. Hier speelden we voetbal, hielden we een wedstrijd touwtrekken en organiseerden een picknick. Daarna maakten we een wandeling naar de brandweer waar wij een rondleiding kregen door de kazerne. Na afloop werden we weer door de bus opgehaald en naar Sirksfeld gebracht.

Donderdag hebben we 's ochtends in Coesfeld een spel gedaan waarbij de kinderen in groepjes allerlei dingen moesten verzamelen en zo in contact kwamen met de stad Coesfeld en haar bewoners. 's Middags kochten we souvenirjes en 's avonds was er natuurlijk de bonte avond.

Helaas is het niet gelukt om de kinderen uit Coesfeld een tegenbezoek aan de Bilt te laten brengen. De hoge kosten van de reis vormden een belemmering. Hopelijk lukt dit het volgend jaar wel.